



PS. 122:6 BIDT JERUZALEM VREDE TOE: MOGEN WIE U LIEFHEBBEN, RUST GENIETEN

SHALOM FAMILIE EN VRIENDEN

Na een periode van veel veranderingen in ons leven en dat van onze kinderen, willen we met jullie laten delen wat heeft plaatsgevonden en vooral bevestigingen dat God goed is. Temidden van niet eenvoudige omstandigheden, verlaat de Goede Herder ons niet en gaat ons voor naar een nieuwe periode.

CHANOEKA



Chanoeka-kandelaar

een beeld van Zeus in de Tempel neerzetten. De hoge menora die in de Tempel stond was door de Grieken omgegooid en moest weer recht gezet worden. Nadat dit gedaan was, merkten de priesters dat er geen oliekruiken meer waren. Een van hen vond echter nog een klein kruikje, met daarin nog net genoeg olie om de menora één dag te laten branden. De kandelaar werd aangestoken en de Tempel werd heringewijd. De priesters moesten op zoek naar nog meer gezuiverde olijfolie om de menora te laten branden, maar konden dat niet vinden. De volgende dag was het kruikje echter opeens weer vol. Zo ging het acht dagen lang. De kleine hoeveelheid olie uit het gevonden kruikje was dus voldoende voor acht dagen, de tijd die nodig was om nieuwe olie te persen en te zuiveren. Daarom wordt de chanoeka-kandelaar tegenwoordig ook acht dagen aangestoken, iedere dag een kaars meer. Het licht van de kaarsen herinnert aan een wonder.

Dat God wonderen doet herdenken we ook in deze week van Chanoeka.

Men denkt met Chanoeka aan de heugelijke dag dat de Makkabeeën de Tempel in Jeruzalem opnieuw inwijdden. Dit moest gebeuren omdat de Grieken de Tempel in Jeruzalem verontreinigden, door op het altaar een varken te offeren, een onrein dier volgens Joodse spijswetten. Ook wilden de Grieken

Rabbin Jonathan Sacks schreef in het verleden iets opmerkelijks over Chanoeka. Hij begint met de vraag: "waarom heeft het jodendom, de enige onder de beschavingen van de antieke wereld, kunnen overleven"?

Omdat men het huisgezin meer waardeerde dan het slagveld, het huwelijk meer dan militaire grootheid, en kinderen meer dan generaals. Rust en vrede in huis was belangrijk voor onze voorouders meer dan het grootste leger. Dus als we Chanoeka vieren, denk aan de gedachte van de echte overwinning, die niet militair is, maar geestelijk.

Wat denkt u, zou Jezus het eens zijn geweest, met deze woorden van Rabbijn Sachs, toen Hij naar de tempel ging (Joh. 10:22,23) om het inwijdings-feest te vieren. Wat een vreugde dat we deze maand mogen gedenken, dat Jezus het ware Licht in de wereld kwam omdat God ons en Zijn schepping zo lief heeft en met Zijn hele hart wil redden.

KERSTVIERING



CHRISTCHURCH

In een mooie oude kerk, "Christchurch", binnen de Stadsmuren van Jeruzalem vieren we de 24e december, kerstavond. Christchurch, is de oudste Potestantse kerk in het Midden-Oosten en is uniek. Deze kerk werd om verschillende redenen gebouwd. De oprichters hadden grote liefde en zorg voor het Joodse volk en wilden met hen het goede nieuws van Jezus de Messias delen. Ze verwachtten de terugkeer van het Joodse volk

naar het land Israël als vervulling van bijbelse profetie en wilden helpen in dat hele proces. Ze deelden de boodschap om christenen te herinneren aan de geestelijke wortels, verbonden met het Joodse volk. De symbolen en Hebreeuwse teksten die in de kerk worden gevonden, herinneren ons eraan dat ons geloof is gebouwd op het fundament van Gods beloften aan de Hebreeuwse patriarchen en profeten en dat Zijn verbondsdoelen voor Israël nog steeds realiteit zijn (Romeinen 11). Andere jaren hadden we enorm veel belangstelling van Joodse en Arabische mensen, die speciaal komen luisteren naar de kerst en aanbiddingsliederen. Hopelijk kunnen we meer mensen ontvangen dit jaar, wat het vorig jaar in beperkte mate moest gebeuren en gedeeltelijk virtueel gedaan moest worden.

Er worden lekkere kerstkoekjes gebakken en buiten uitgedeeld en heerlijke Glühwein. Er is gelegenheid om met veel verschillende mensen te delen over de komst van de Messias.



AVONDMAALS TAFEL,
OP DE ACHTERGROND DE TIEN GEBODEN, ALLES IN HET HEBREEUWS

GRAFTUIN

Na vele maanden niet meer te gidsen en werk voor de Graftuin te doen, werden we uitgenodigd te helpen op een zaterdag een paar weken geleden, tijdens een "Open Dag". Veel Israëliërs bezoeken de verschillende historische plekken en kerken in Jeruzalem.

Er kwamen ook een aantal groepen naar de Graftuin. Enkele vrouwen waren zo onder de indruk van dit alles dat ze een collega vroegen of ze konden blijven om verder te praten toen, we de tuin al moesten sluiten. Fijn was het om met deze groepen te mogen delen over hetgeen plaatsvond in de bijbel.

NACHAMOE

Sinds een paar jaar helpen we mee in het werk van Nachamoe. Deze hollandse stichting ontleent zijn naam aan een tekst uit Jesaja 40:1, "Nachamoe, nachamoe ami" (Troost troost mijn volk). Nachamoe ondersteunt de gevangenen van Sion. Deze Russische joden hebben enorm geleden in de voormalige Sovjet-unie. Velen van hen werden soms jarenlang geweigerd om te emigreren naar Israël. Sommigen werden verbannen naar Mandsjoerije in het Zuidoosten van Rusland dicht bij China, wat een vreselijk lijden met zich meebracht. Degenen, die het overleefden en nu in Israël wonen, worden ondersteunt door Nachamoe. Ze helpen hen om weer een bestaan op te bouwen met een financiële ondersteuning en persoonlijk contact. We bezoeken hen een aantal keren per jaar, vooral rondom de Joodse feestdagen. We doen dit werk samen met een andere vrijwilligster Corrie, die zelfs Russisch spreekt. Het eerste gezin wat we bezochten, laten we hen Fanja en Baruch noemen, is in 1989 onder moeilijke omstandigheden van Rusland naar Israël geëmigreerd. Voordat we bij hen aan belden, hebben we een moment tijd genomen om ons verlangen bij de Heer bekend te maken, om tijdens dit bezoek iets te kunnen delen over de grootheid van God. Er is bij hen grote verwondering over hun eigen levensgeschiedenis, van Sovjet-Unie naar Israël, van refusenik in de vrijheid gezet. Verwonderd gaf Fanja weer, hoe bijzonder het is, dat zoveel mensen in Europa hebben gebeden en meegewerkt d.m.v. demonstraties om hen vrij te krijgen en met hen zoveel anderen. Ze hief haar handen omhoog, en zei: "hoe is dit in de wereld mogelijk". Een mooie mogelijkheid voor Corrie om iets te delen over de grote liefde van God voor zijn volk. Jeremia 31:3 Van verre tijden af is de HEERE aan mij verschenen: Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid. Daarna vertelde Nellie, wat er tijdens de 2e wereldoorlog gebeurde bij haar overgrootmoeder. Zij hadden Joodse mensen verborgen in hun huis. Onverwacht kwam er inkwartiering van Nazi-soldaten. Dit was een zeer benauwde situatie. Ze hebben gebeden om een oplossing en die nacht kwamen er onverwachts ratten, waarop de Nazi-soldaten zo bang werden dat zij gevlucht zijn. Hierin zien we de grote daden van God. Een wonder was het en met de soldaten gingen de ratten ook weg. Mijn overgrootmoeder en degenen die in het huis woonden dankten de Heer voor dit wonder. Fanja die aandachtig had geluisterd zei spontaan, "ik geloof in wonderen!". Met een dankbaar hart zeiden we gedag. Fanja en Baruch vroegen of we gauw weer een keer komen.

ONS GEZIN

Vorig jaar, in januari werden we aan de hand van de arend die zijn nest opwekt, (vernieuwd) erbij bepaald dat er wat veranderingen zouden kunnen plaatsvinden, ook in ons persoonlijke leven. Het begon met het niet meer kunnen werken in de Graftuin 17 maart 2021. Omdat we tot de ouderen behoorden wilde men ons beschermen tegen Corona, iets wat ook een voorschrift was vanuit de regering hier. De maanden daarna, zagen we dat de Goede Herder voor ons uitging, een weg baande naar een nieuwe woonplaats, wat ook financieel minder huurlasten met zich meebrengt. We wonen nu in Tzur Hadassa, ongeveer 15 km buiten Jeruzalem.

Onze kinderen gingen en gaan door veel veranderingen. We schreven jullie de vorige keer al dat Moran haar eigen kleine woning heeft vlak bij ons met als verhuurders, een hele aardige Joodse familie. Ze vond een nieuwe baan in een supermarkt, waar ze met veel plezier werkt. Hanna gaat ook door veranderingen heen en Elizabeth en Itay en de kinderen vertrokken begin juli naar Holland voor een aantal jaren waarschijnlijk.

Een grote bemoediging en zegen te zien dat ze zo gauw geregistreerd konden worden. Elizabeth had vrij gauw weer werk als fysiotherapeute, in Bennekom. Ze had eigenlijk te veel werkuren hier in Israël met veel werkdruk en verantwoording. Ook om andere redenen, maar tevens voor Elizabeth wilde Itay graag een verandering van hun situatie. Itay kreeg een baan als ontwerper in Utrecht, iemand zei ons dat hij geniet, ook omdat er veel minder druk op Elizabeth staat. De kinderen doen het goed op de scholen in Ede, waar ze gedeeltelijk onderwijs in het Engels en Nederlands krijgen. Ze hebben nieuwe vrienden. Ze genieten van het fietsen op de hei vlakbij Ede. Dat hebben ook met elkaar gedaan, toen we een paar weken in Nederland waren afgelopen oktober. We hoorden recent dat ze nu binnenkort een huis hebben in Ede, wat echt een grote verrassing is en waarvoor we heel dankbaar zijn.

We mochten een aantal van jullie ontmoeten. Ook hadden we een fijne tijd in onze thuisgemeente. Een hele avond hebben we Hebreeuwse aanbiddingsliederen gezongen, echt heel bijzonder. Verder konden we iets delen over Israël met een grote jongerengroep. ons persoonlijke leven en hoe de Goede Herder ons allemaal wil voorgaan en voor ons wil zorgen. Die liefdevolle zorg van de Goede Herder wensen we ook jullie toe en bedankt voor al jullie steun en gebeden, dit afgelopen jaar.

Gezegende kerstdagen en een heel voorspoedig Nieuwjaar.

Peter & Nellie Spaander



Ons nieuwe adres: Rechasim 28/3 Tzur Hadassa 9987500

Contactpersoon Holland
P van Soest, Pieter Breughellaan 29, 2182ME, Hillegom
EMAIL, contactpersoon:
pnavsoest@gmail.com

Ons gironr:
IBAN NL 14 INGB 0004 9994 39
EMAIL: speter303@gmail.com