

**Adam,  
waar  
ben je?**

**ICHTUS**  
GEMEENTE



# Lukas 22:54-62

Ze grepen Hem vast en voerden Hem weg, en brachten Hem naar het huis van de hogepriester. Petrus volgde hen op een afstand. 55 Ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats en gingen eromheen zitten; Petrus voegde zich bij hen. 56 Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en zei: 'Die man hoorde er ook bij!' 57 Maar hij ontkende het: 'Mens, ik ken Hem niet eens!'

58 Even later merkte een ander hem op en zei: 'Jij bent ook een van hen!' Maar Petrus zei: 'Welnee man, helemaal niet.' 59 En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid: 'Zeker, die man was ook in zijn gezelschap, hij komt immers ook uit Galilea.' 60 Maar Petrus zei: 'Ik weet niet waar je het over hebt.' En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. 61 De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: 'Nog voor vannacht de haan gekraaid heeft zul je Mij driemaal verloochenen.' 62 Hij ging naar buiten en huilde bitter.



# Schuld en Schaamte leiden tot veroordeling



Hebreeën 4:16

“Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen.”

Maar... hoe zit het met schuldgevoelens, hoe zit het met schaamte?



# Zoek Voortdurend Zijn Nabijheid

Wij zien op Jezus

Wij gedenken de wonderen die Hij heeft gedaan

We zoeken Gods aangezicht

**Maar... schuld en schaamte zijn obstakels om in Gods Nabijheid te komen.**





# Waar ging het mis? Waar kwam het goed?

Tuin van Eden - Boom van Kennis  
van Goed en Kwaad



Golgotha - Het Kruis



# Adam, waar ben je?



# *In Christ Alone*

Alleen door GELOOF in Jezus Christus kunnen we in de Nabijheid van God komen.





# Schuld en Schaamte

**Schuld:** Ik heb iets verkeerd gedaan.



**Schaamte:** Ik ben fout / Ik ben een mislukking.



# Hebreeën 9:13,14

Bijbel in gewone Taal:

9:13 Ons lichaam kan weer rein worden door het bloed en de as van offerdieren. 14 Maar door dit betere offer, het bloed van Christus, worden we ook diep van binnen rein.

Christus had Gods eeuwige Geest in zich. En daarom kon hij zichzelf offeren, terwijl hij zelf niets verkeers gedaan had. Dankzij dat offer kunnen wij op een goede manier leven en de levende God dienen.



## Johannes 3:16

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Het antwoord van Jezus op Schuld is vergeving.

Het antwoordt van Jezus op schaamt is liefde.





Geloof in Jezus Christus is het geneesmiddel tegen Schuld en Schaamte.

Ongeloof is de oorzaak van schuld en schaamte



# Spreuken 3:5-8

Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. 6 Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. 7 Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. 8 Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.





## 2 Korintiërs 5:21

Ter wille van ons heeft God Hem die de zonde niet kende één gemaakt met de zonde, **zodat wij in Hem rechtvaardig voor God konden worden.**





**Micha 7:19 Opnieuw zult U zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt U in de diepten van de zee.**

Jesaja 54:4 Wees niet bang: je zult niet worden beschaamd; wees niet bedrukt: je zult niet worden vernederd.



# Jezus wast de voeten van Zijn discipelen

**Johannes 13:10**

**“Jullie zijn al Rein.”**

**Maar de voeten moeten  
elke keer opnieuw  
worden gewassen.**





**Adam,  
waar  
ben je?**

**ICHTUS**  
GEMEENTE

