

PS. 122:6 BIDT JERUZALEM VREDE TOE: MOGEN WIE U LIEFHEBBEN, RUST GENIETEN

SHALOM LIEVE FAMILIE, VRIENDEN EN GEMEENTELEDEN

Fijn om met jullie te delen in hetgeen hier gebeurt in het algemeen en ons persoonlijke leven. Goed om daarbij je oog te richten op het Licht der wereld, Jezus die ons bemoedigd en zegt ons hoofd op te heffen en te zien op verlossing, te midden van toenemende duisternis en moeilijke dingen in deze wereld. Niet om weg te vluchten maar inspiratie te vinden om te blijven bidden om verlossing van velen.

KERST IN CHRIST CHURCH



Ook dit jaar zijn we bezig met de voorbereidingen van het kerstfeest. Christchurch is een prachtige kerk in de oude stad van Jeruzalem en ook de oudste protestantse kerk in het Midden-Oosten. Deze plaats werd in het begin door een Messiaanse Joodse bisschop geleid. In de kerk kom je veel Hebreeuwse symbolen en opschriften tegen, waardoor het gebouw op een synagoge lijkt.

We gaan op kerstavond liederen zingen in verschillende talen, in het Arabisch en de Hebreeuwse taal gecombineerd met verschillende mooie aanbiddingsliederen. We beginnen vroeg in de namiddag totdat de kerstnacht-dienst begint. We verwachten weer flink wat bezoekers. Er heerst een aangename sfeer waardoor velen zich erg welkom voelen. De grote hoeveelheden kerstkoekjes die door verschillende gemeenteleden gebakken worden en de lekkere Glühwein maken het extra gezellig. We bidden voor een fijne avond waarbij veel mensen bemoedigd worden door wat de herders ook hoorden.

Lucas 2:10 *En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen*



GRAFTUIN

Nellie en ik werken allebei weer gedeeltelijk in de Graftuin, Nellie in de winkel en ik als gids voor de groepen die komen voor een rondleiding in verschillende talen. Maar ook als freelancer met het helpen maken van producten zoals boeken en kaarten, die in de winkel verkocht worden.

Het kinderboek wat we in samenwerking maakten met een Engelse schrijfster, de vrouw van de directeur en waarvan ik de illustraties maakte is een flinke bemoediging voor veel mensen die het boekje kopen niet alleen voor kinderen, maar zelfs voor volwassenen zoals een vrouw die opnieuw door het boek tot geloof kwam. Er werden er veel verkocht de afgelopen maanden zodat het nu het opnieuw gedrukt moet worden. Het toerisme is weer flink toegenomen. Er zijn zelfs dagen dat we meer als 2000 mensen ontvangen.



ISRAEL

We woonden eerst in Jeruzalem, niet zover van de Graftuin. Inmiddels voelen we ons erg thuis in onze nieuwe woonplaats Tsur Hadassa zo'n 15 km buiten Jeruzalem, in de buurt van Betlehem. Er wonen hier meerdere gelovigen, waarmee we een fijne bijbelstudiegroep hebben.

Jeruzalem zelf gaat door enorme veranderingen. Overal wordt de tram-lijn verder aangelegd, zo ontworpen dat verschillende wooncentra in Jeruzalem verbonden worden omdat men deze plaats meer autovrij wil maken. Er mochten vroeger geen hoge torenflats gebouwd worden. Daar is nu wel mee begonnen. De wegen worden aangepast, ondergrondse tunnels aangelegd. Als je een langere tijd hier niet geweest bent sta je helemaal verbaasd over alle nieuwe hoge gebouwen, soms 30 verdiepingen hoog.

Dit alles maakte het verkeer en de sterke toename van toerisme sommige dagen heel chaotisch. Men heeft veel vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen en er komen er steeds meer immigranten bij. Dit duidt opnieuw op vervulling van profetieën.

Lees maar eens over het herstel in:

Ezechiël 37:7 Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis, en zie, een beweging, en de beenderen voegden zich aaneen zoals zij bij elkander behoorden; 8 ik zag toe, en zie, er kwamen spieren op, en vlees, en er trok een huid overheen; maar geest was er nog niet in hen.

Dat lijkt op heel wat activiteit en geruis of lawaai, niet altijd aangenaam, maar wel een teken van herstel. Er is wat gaande in deze wereld niet alleen ontmoedigend, maar wat wil onze Hemelse Vader, herstel, en redding.

Moran onze pleegdochter zei vaker, als klein kind :“Jezus is de beste Herder”. Laten we daar steeds meer op vertrouwen.

NACHAMOE

Tijdens de drie Bijbelse najaarsfeesten, het Joodse nieuwjaar, de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest hebben we weer een aantal "voormalige gevangenen van Sion", bezocht. De stichting Nachamoe (betekent troost) in Holland ondersteunt deze Russische Joden die veel geleden hebben in de voormalige Sovjet-Unie, niet alleen financieel, maar ook door persoonlijk contact, waarbij wij hen helpen hier in Israël. Het doel is om hen te helpen weer een bestaan op te bouwen. Veel van deze refuseniks (gevangenen van Sion) dragen herinneringen met zich mee, waar zij niet zo makkelijk los van kunnen komen. Herinneringen aan dreigementen, gevangenschap, lichamelijke of geestelijk onderdrukking en vervolging. Een ieder met zijn of haar eigen verhaal.

Toch heeft God hen teruggebracht. Jeremia 16:15. *Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb.* Mogen ze zich thuis voelen en veilig wonen in het land dat de Here hen gegeven heeft.

De oorlog in de Oekraïne houdt veel van deze mensen erg bezig. Velen van hen hebben daar nog familieleden of vrienden wonen. Ze maken zich grote zorgen over hen, hoe ze te midden van het oorlogsgeweld de koude winter door moeten komen zonder goede verwarming, elektriciteit en gebrek aan bescherming tegen het vele geweld.

Zo vertelde Natasha (schuilnaam) dat het erg te doen heeft met haar vriendin die nog steeds in Kiev woont. Deze vrouw is al ver in de tachtig en kon vanwege de familie-situatie niet emigreren. Ze tobt nu met gezondheidsproblemen. Natasha heeft wat geld overgemaakt voor voedsel en warme dekens. Ze vertelde zelf hoe ze met haar man en dochter in 1987 vanuit Kiev in Israël aangekomen zijn. Tien jaar lang hebben zij als refuseniks gestreden voor hun recht de Oekraïne te verlaten om naar Israël te gaan. Baruch (schuilnaam) haar man werd door de KGB gearresteerd en vals beschuldigt van uitspraken die hij gedaan zou hebben over het communistische regime. Hij werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en kwam in een cel met zware criminelen. Door de mishandelingen is hij zijn gezichtsvermogen bijna helemaal kwijt geraakt. Toen Natasha hem in de gevangenis bezocht, was hij voor haar onherkenbaar geworden. Alleen door het vertrouwd gebaar om over zijn baard te strijken (die hij niet meer had) kon Natasha hem herkennen. Toen ze eindelijk konden emigreren was Baruch niet meer in staat om te werken en moest Natasha de kost verdienen voor hun gezin. Ze zijn heel dankbaar dat God hen na een lange strijd, veilig in hun vaderland heeft gebracht. Het is een orthodox gelovig gezin en ze hebben hun vertrouwen gesteld op de God van Israël. Het is een wonder te zien hoe deze bijzondere vrouw geniet van het vrijwilligerswerk wat ze doet voor een Israëlische hulpverleningsorganisatie (Yad Sara). Ook zet ze zich in om holocaust overlevenden te bemoedigen en te troosten.

Dankbaar kijken we terug op het jaar wat bijna voorbij is. Het wonen in Tzu Hadassa is wat rustiger als in Jeruzalem, wat ons goed doet. Het is ook fijn dat we op loopafstand van Moran wonen. Ze mag op dit moment niet werken omdat ze weer wat hartproblemen heeft. Ze heeft al veel onderzoeken gehad en het wachten is nu op een MRI. De cardioloog en de longarts zijn in overleg, hoe ze Moran het beste kunnen helpen. Na de hartoperatie in januari 2020, had ze weer veel meer energie. Dat is nu helaas veel minder geworden. We hopen en bidden dat ze weer sterker wordt.

In oktober hebben we met 7 mensen uit onze thuisgemeente in Zaanstad die in Israël op rondreis waren, de sabbatsmaaltijd gevierd. Het was een fijne ontmoeting waarbij we lief en leed met elkaar konden delen.

Opnieuw willen we jullie bedanken voor alle steun en bemoedigingen van dit afgelopen jaar. We wensen jullie rijk gezegende kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.



Peter en Nellie Spaander

Ons adres: Rechasim 28/3 Tzur Hadassa 9987500

Contactpersoon Holland
P van Soest, Pieter Breughellaan 29, 2182ME,
Hillegom
EMAIL, contactpersoon:
pnvansoest@gmail.com

Ons gironr:
IBAN NL 14 INGB 0004 9994 39
EMAIL: speter303@gmail.com



Kerstkaart uit de Grafuin die ons eraan herinnert
dat zijn geboorte ons leven bracht