

**Zoals de  
Vader Mij  
gezonden  
heeft**



**ICHTUS**  
GEMEENTE

# JOHANNES 20:19-23

Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! 20 En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen. 21 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: **Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.** En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent blijven ze hem toegerekend

PEACE  
SENDING  
YOU

JOHN 20:21

HET ZENDINGSVELD  
LIGT DIRECT BUITEN  
DE DEUR VAN ICHTUS

**ichtus**  
GEMEENTE





**US President George H.W. Bush sponsored a Filipino boy over a 10-year period. Bush, under the name George Walker, helped to fund education and meals.**



## Johannes 20:19-23



Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! 20 En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen. 21 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: **Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.** 22 En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. 23 Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend.

Als iets naar jou  
toegezonden  
wordt, is het aan  
jou of jij het  
ontvangt.



# Elke Zondag gaan we dit bidden:

God is mijn Vader!



Jezus is mijn Redder!



De Heilige Geest is mijn Helper!



En de hemel is mijn thuis!

# Geloof in Zijn Naam

## Johannes 1:11,12

Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet **ontvangen**. 12 Wie Hem wel **ontvingen** en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.



Niet ontvangen, wel ontvangen





**Zoals de Vader Mij  
gezonden heeft,  
zend Ik ook U.**

## Jesaja 42:6

Ik, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal U beschermen en Istellen tot een verbond Ik zal U voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken, Dit zijn de woorden van God de Vader.



**Hoe zendt God de  
Vader ons ZOALS  
Hij Zijn Zoon zond?**

**1. In gerechtigheid**

Het is een missie van gerechtigheid. Jezus, de Zoon werd uitgezonden om gerechtigheid te brengen.

**1**



# Hoe zendt God de Vader ons ZOALS Hij Zijn Zoon zond?

## 2. God neemt je bij de hand.

Dat betekent dat  
degene die gezonden  
is, altijd vastzit aan de  
zender. Jij bent behoed  
en beschermt

2



Hoe zendt God ons  
**ZOALS** Hij Zijn Zoon  
zond?

**3. De 'zending'  
gaat over het  
Nieuwe Verbond.**

Jesaja 42:6 Ik zal U  
stellen tot een verbond  
voor het volk

**3**



Psalm 25:14 - De HEER is een vriend van wie Hem vrezen, Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.

# Hoe zendt God ons ZOALS Hij Zijn Zoon zond?

4. Gezonden om een  
Licht te zijn voor alle  
volken

Het doel van onze  
zending is om het  
LICHT te zijn voor alle  
volken.

4



# Mattheus 10:5-10

Dit waren de twaalf die Jezus **uitzond**, en Hij gaf hun de volgende instructies: 'Neem niet de weg naar de heidenen en ga geen Samaritaanse stad binnen.

6 Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël 7 en verkondig hun dat het koninkrijk van de hemel nabij is. **8 Genees zieken en wek doden op, reinig mensen die door een huidziekte onrein zijn, en drijf demonen uit.** Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! 9 Neem geen geld aan, geen gouden, zilveren of koperen munten voor in je gordel, 10 vraag geen reistas mee voor onderweg, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want de arbeider is zijn brood waard.





## Samenvatting:

- Jij bent in gerechtigheid geroepen en uitgezonden.
- Je bent niet alleen. God zal met jou zijn en je bij de hand nemen.
- Hij zal je behoeden en beschermen.
- Jij hebt een mandaat, een zedingsbevel gekregen.
- Jij staat in dienst van het Nieuwe Verbond.
- Jij bent gezonden om een Licht te zijn.



**Zoals de  
Vader Mij  
gezonden  
heeft**



**ICHTUS**  
GEMEENTE