



*De Heel  
die  
jou  
bevrijdt*

**ICHTUS**  
GEMEENTE

# God wil dat jij werkelijk vrij bent

- *Want u bent tot vrijheid geroepen. Gal. 5:13*
- *Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Galaten 5:1*
- *Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Joh. 8:36*

# Het kennen van de waarheid maakt vrij

*U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Joh. 8:32*

- Jezus zei: *Ik ben de Waarheid.* Joh. 14:6
- *Gods Woord is de waarheid* Joh. 17:17, Ps. 119:160.
- *De Heilige Geest is de Geest van Waarheid die je leidt in heel de waarheid* Joh. 16:13

# De Held die jou bevrijdt

God wil dat jij *waarlijk* vrij bent en blijft – dat is jouw roeping, jouw bestemming

- Sef. 3 gaat over God die Zijn volk Israel zal bevrijden. Zo heeft Hij ook ons bevrijdt / gered / zaliggemaakt, en zal Hij wil ons altijd redden als we weer verstrikt zijn geraakt.
- En hoe bevrijdt Hij ons? Met zijn krachtige, kostbare, zelfopofferende liefde.
- Zoals er staat: Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal Hij zwijgen, in zijn vreugde zal Hij over je jubelen.
  - In Zijn liefde zal Hij zwijgen: als een vader die zijn kind liefdevol omarmt, zonder woorden te gebruiken, maar de liefde die je ervaart zegt alles.
  - In Zijn vreugde zal Hij over je jubelen: Hebreeuws: Hij doet een vreugdedans rondom jou terwijl Hij over jou zingt.
  - Rondjes rennen deed me denken aan de overwinning die Jozua (Hebreeuws Yeshua) kreeg over Jericho met dubbeldikke muren – beeld dat God uit Zijn liefde voor jou vreugdedans doet rondom jou, over je zingt, en dat vervolgens aan jou de overwinning geeft die jij nodig hebt
- Doe je ogen eens dicht, en zie dit voor Bijbelse tafereel voor je
  - De God uit Genesis 1 die de aarde en hemel, zon, maan, sterren, dieren, mensen gemaakt heeft, die een vreugdedans doet rondom jou terwijl Hij over jou zingt
  - Terwijl je dat beeld heeft, praat maar in je gedachten met God.

# Gods liefde bevrijdt

De HEER, je God, zal in je midden zijn,

Hij is de held die je bevrijdt.

Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,

In Zijn liefde zal Hij zwijgen,

in Zijn vreugde(dans rondom jou) zal Hij over je  
jubelen (zingen).

# Gods liefde overwint elke duisternis

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Joh. 3:16

God echter **bewijst** zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Rom 5:8

**Er is geen grotere liefde** dan je leven te geven voor je vrienden. Joh 15:13

# Gods liefde wordt zichtbaar in Jezus

Jezus stierf voor jou, zodat jij kan leven

Jezus lichaam werd verbroken, zodat jij heel gemaakt kon worden

De innig geliefde *Zoon van God* werd *mens* zodat *de mens* een innig geliefde *zoon van God* kon worden

## Psalm 139:1-18 (HTB)

HERE, U ziet alles van mij, U kent mij helemaal zoals ik ben. U weet het als ik zit en als ik weer opsta, vanuit de hemel weet U wat ik denk. U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen.

Alles wat ik doe, is voor U bekend. Elk woord dat ik uitspreek kent U al, HERE. U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij. Uw hand rust op mij. Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen. Het is zo wonderlijk, zo hoog.

## Psalm 139:1-18 (HTB)

Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor Uw Geest, waar zou ik naar toe moeten om U te ontvluchten? Als ik naar de hemel ging, zag ik U daar. Als ik neerdaalde in het dodenrijk, zou ik U ook daar ontmoeten.

Zelfs als ik vleugels had en ging wonen aan de andere kant van de zee, zou ik U daar ontmoeten. U zou mij vasthouden en Uw rechterhand zou mij stevig leiden.

## Psalm 139:1-18 (HTB)

Stel dat ik zei dat de duisternis op mij kon vallen, dan zou het nog licht om mij heen zijn. Ook de duisternis kan niets voor U verbergen. Voor U is de nacht net zo licht als de dag en duisternis betekent niets voor U.

U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt. Mijn hele lichaam werd door U geweven. Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt.

## Psalm 139:1-18 (HTB)

Alles wat U doet, is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan. U zag elk van mijn botten, terwijl zij in het verborgene werden gemaakt. U zag mij al toen ik nog geen vorm had. Elke dag van mijn leven stond toen al in Uw boek opgeschreven.

Wat betekenen Uw gedachten veel voor mij, mijn God. Zij zijn ontelbaar. Zelfs als ik ze zou proberen te tellen, blijken het er nog meer te zijn dan de zandkorrels. Ik ben voortdurend in Uw nabijheid.

# Psalm 139:1-18 (TPT)

You Know All About Me

*For the Pure and Shining One*

Lord, you know everything there is to know about me. You perceive every movement of my heart and soul, and you understand my every thought before it even enters my mind. You are so intimately aware of me, Lord. You read my heart like an open book and you know all the words I'm about to speak before I even start a sentence!

You know every step I will take before my journey even begins. You've gone into my future to prepare the way, and in kindness you follow behind me to spare me from the harm of my past. You have laid your hand on me! This is just too wonderful, deep, and incomprehensible! Your understanding of me brings me wonder and strength.

# Psalm 139:1-18 (TPT)

You Know All About Me

*For the Pure and Shining One*

Where could I go from your Spirit? Where could I run and hide from your face? If I go up to heaven, you're there! If I go down to the realm of the dead, you're there too! If I fly with wings into the shining dawn, you're there! If I fly into the radiant sunset, you're there waiting!

Wherever I go, your hand will guide me; your strength will empower me. It's impossible to disappear from you or to ask the darkness to hide me, for your presence is everywhere, bringing light into my night. There is no such thing as darkness with you.

# Psalm 139:1-18 (TPT)

You Know All About Me

*For the Pure and Shining One*

The night, to you, is as bright as the day; there's no difference between the two. You formed my innermost being, shaping my delicate inside and my intricate outside, and wove them all together in my mother's womb. I thank you, God, for making me so mysteriously complex! Everything you do is marvelously breathtaking. It simply amazes me to think about it!

How thoroughly you know me, Lord! You even formed every bone in my body when you created me in the secret place; carefully, skillfully you shaped me from nothing to something. You saw who you created me to be before I became me! *Before I'd ever seen the light of day*, the number of days you planned for me were already recorded in your book.

# **Psalm 139:1-18 (TPT)**

You Know All About Me

*For the Pure and Shining One*

Every single moment you are thinking of me! How precious and wonderful to consider that you cherish me constantly in your every thought! O God, your desires toward me are more than the grains of sand on every shore! When I awake each morning, you're still with me.

# Gods liefde overwint elke duisternis

- *Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.* Psalm 147:3
- *De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem.* Ps. 34:20
- *Jezus zei: Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE*
- *Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, verlost Hij hen uit hun angsten. Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen.* Psalm 107:19-20 HSV

# Genezing en bevrijding

*Maar Hij werd verwond om onze overtredingen, Hij werd gekneusd om onze ongerechtigheden; de straf die onze vrede aanbrengt was op Hem; en door Zijn striemen zijn wij genezen.* Jes. 53:5.

*Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.* Ps 147:3

*Ik ben de Heer, Ik ben het die je geneest.* Ex. 15:26

*Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, verlostte Hij hen uit hun angsten. Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen.* Ps 107:19-20

*En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.*

Matt. 9:35