

Bewaak je hart *boven alles*

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

Spreuken 4:20-23

*Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit **het hart**, en die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen.*

Mt 15:18,19

Waarom moet je *boven alles* je hart bewaken?

Omdat:

1) Je gered wordt door geloof, en geloof is een zaak is van je hart

*Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en **uw hart gelooft** dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Rom. 10:9*

Waarom moet je *boven alles* je hart bewaken?

Omdat:

2) De conditie van jouw hart bepaalt in hoeverre Gods bovennatuurlijke leven in en door jouw leven zichtbaar wordt

*Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de **bron van je leven**.* Spreuken 4:23



Markus 4: 1-13

1 En Hij begon weer onderwijs te geven bij de zee; en er verzamelde zich een grote menigte bij Hem, zodat Hij in een schip ging zitten, op zee; en heel de menigte was op het land aan de zee.

2 En Hij onderwees hun veel dingen door gelijkenissen en zei in Zijn onderricht tegen hen:

3 Luister! Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien.

4 En het gebeurde bij het zaaien dat het ene deel van het zaad langs de weg viel; en de vogels in de lucht kwamen en aten het op.

5 En een ander deel viel op steenachtige grond, waar het niet veel aarde had, en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had.

6 Maar toen de zon opgegaan was, verschroeiende het, en doordat het geen wortel had, verdorde het.

Markus 4:7 En een ander deel viel in de dorens, en de dorens kwamen op en verstikten het, en het gaf geen vrucht.

8 En nog een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht; het kwam op en groeide, en het ene droeg dertig-, en het andere zestig-, en het andere honderdvoudig.

9 En Hij zei tegen hen: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.

10 En toen Hij alleen was, vroegen zij die om Hem heen waren, met de twaalf, Hem naar de gelijkenis.

11 En Hij zei tegen hen: Het is u gegeven het geheimenis van het Koninkrijk van God te kennen; maar tot degenen die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen,

12 opdat zij ziende zien en niet doorzien, en horende horen en niet begrijpen; opdat zij zich niet op enig moment bekeren en de zonden hun vergeven worden.

13 En Hij zei tegen hen: Begrijpt u deze gelijkenis niet? En hoe zult u dan alle gelijkenissen verstaan?

Waar gaat de gelijkenis over?

Jezus legt de eerste grondsoort uit (Mk4, Mt13, Lk8):

Markus 4:14 De zaaier is hij die het Woord zaait.

15 En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is: in wie het Woord gezaaid wordt, en als zij het gehoord hebben, (Mat. 13:19 'Als iemand het Woord van het Koninkrijk hoort en niet begrijpt, dan') komt de satan meteen en neemt het Woord weg dat in hun hart gezaaid was (Luk. 8:12 'opdat zij niet geloven en zalig worden').

*Het is u gegeven het **geheimenis van het Koninkrijk van God** te kennen.*

*En Hij zei tegen hen: Begrijpt u deze gelijkenis niet?
En hoe zult u dan alle gelijkenissen verstaan?*

Waar gaat de gelijkenis over?

Mk 4:15 Satan neemt het Woord weg dat in hun hart gezaaid was (Luk. 8:12 'opdat zij niet geloven en zalig worden').

Gelijkenis gaat over de werking van het Koninkrijk van God. Het geheim hoe:

1. 'Zalig' (*Grieks: sozo*) te worden
 - *Sozo*: gered, bevrijd, genezen, verlost, zalig
2. 100voudig vrucht te dragen = volmaakt wandelen in je roeping voor God

Grondsoort (hart) #1

Markus 4:14 De zaaier is hij die het Woord zaait. 15 En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is: in wie het Woord gezaaid wordt, en als zij het gehoord hebben, (Mat. 13:19 'Als iemand het Woord van het Koninkrijk hoort en niet begrijpt, dan') komt de satan meteen en neemt het Woord weg dat in hun hart gezaaid was (Luk. 8:12 'opdat zij niet geloven en zalig worden').

Onze taak:

Zorg dat je het Woord van God dagelijks hoort en **begrijpt**

De werking van het Koninkrijk

Wat doet God, en wat is **onze taak**

Zaaier

Vogels

Zaad

Grond (ons hart)

Wil je 100voudig vrucht dragen?

Zorg dat je het woord *hoort en begrijpt*, door:

- Het woord **aan te nemen** (geloven) als de waarheid, ook al snap/voel/merk je het nog niet
- Het woord begrijpen door het te **doen** (gehoorzamen)
- Het woord dag en nacht te "**overdenken**" (Ps. 1, Jozua 1)
- **Vraag openbaring** aan jouw Leraar de Heilige Geest (Ef. 1:17, Joh. 14:26)

