



De Geest van het Zoonschap

Ichtus Zaandam | 6 augustus 2023

De geest van het zoonschap

*Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt **de Geest van aanneming tot kinderen** ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.*

Romeinen 8:15,16

*'Nu, omdat u kinderen bent, heeft God **de Geest van Zijn Zoon** uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u niet langer slaaf, maar kind ; en als u kind bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.'*

Galaten 4:6,7



Er bestaat ook een geest van slavernij

*Want u hebt niet **de Geest van slavernij** ontvangen, **die opnieuw tot angst leidt**, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! 16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.*

Romeinen 8:15

*'Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u **niet langer slaaf**, maar kind;*

Galaten 4:6,7

*En wij hebben niet ontvangen **de geest van de wereld**, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. 1*

Korinthe 2:12





Geest van slavernij die tot angst leidt

Slaaf van onszelf

Slaaf van de zonde

Slaaf van de boze

= Je doet de wil van je lichaam, emoties en gedachten

*Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, **overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen.***

Efeze 2:1-3



Geest van slavernij die tot angst leidt

Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die ('voortdurend') de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Joh. 8:34

Wie (voortdurend) zonde doet ('wie er gewoonte van maakt'), is van de duivel, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. 1 Joh. 3:8



Geest van slavernij, kind van de duivel

*Hieruit blijkt duidelijk wie de kinderen van God zijn en wie de **kinderen van de duivel** zijn: wie geen gerechtigheid doet, is niet uit God, evenmin als degene die zijn broeder niet liefheeft. 1 Joh. 3:10*

***Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen.** Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Joh. 8:44*



Jouw **redding** is geen ticket voor de hemel, maar de adoptie door God van jou als Zijn innig geliefde kind

*Hij heeft ons **gered uit de macht van de duisternis** en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Kol. 1:13,14*

*Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, **maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen**, door Wie wij roepen: Abba, Vader! Rom. 8:15*

De Geest van het zionschap

*'Nu, omdat u kinderen bent, heeft God **de Geest van Zijn Zoon** uitgezonden in uw harten, Die roept: **Abba, Vader!** Dus nu bent u niet langer slaaf, maar kind .' Galaten 4:6,7*

De Zoon van God werd mens, zodat de mens zoon van God kon worden.

Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. 1 Johannes 3:1



Wat betekent het om een kind te zijn? O.a.:

Veiligheid

Deel van gezin – je bent nooit alleen

Innig geliefd en bevestigd, één geest met Jezus

Eeuwig leven

God is jouw Vader geworden die voor jou zorgt

Je hebt autoriteit en kracht gekregen om de Vader na te doen

Je krijgt een erfenis, waarvan je de Heilige Geest als eerste aanbetsing al hebt gekregen



Is iedereen een kind van God?

*Want u bent allen kinderen van God **door het geloof in Christus Jezus.***

Galaten 3:26

*Maar **allen die Hem aangenomen hebben**, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar **uit God geboren zijn.***

Johannes 1:12, 13



Wat doet de Geest van Zijn Zoon in jouw hart?

*'Nu, omdat u kinderen bent, heeft God **de Geest van Zijn Zoon** uitgezonden **in uw harten**, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u niet langer slaaf, maar kind ; en als u kind bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.'*

Galaten 4:6,7

De Vader zond **zijn Zoon** om ons zoonschap te geven

De Vader stuurde **de Geest van Zijn Zoon** in onze harten om ons zoonschap te bevestigen en te ervaren.



Waarom is de Geest van Zijn Zoon uitgestort in je hart?



*'Nu, omdat u kinderen bent, heeft God **de Geest van Zijn Zoon** uitgezonden **in uw harten**, Die roept: Abba, Vader! Gal. 4:6,7*

De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Rom. 8:16

*Wees dan navolgers van God ('doe God na'), als **geliefde** kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. Ef. 5:1,2*

Vader God zegt tegen Jezus (Matt. 3:17):

“Jij bent Mijn geliefde zoon, in Wie Ik vreugde vind!”

40 dagen later:

De duivel zegt tegen Jezus (Matt. 4:3):

“*Als* je de zoon van God bent ...”

Wat doet de Geest van Zijn Zoon in jouw hart?

*'Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!
Galaten 4:6*

De Vader stuurde **de Geest van Zijn Zoon** om jou
gelijkvormig te maken aan Zijn Zoon

- *Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om **aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn** (...). Romeinen 8:29*
- *Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante **veranderd naar hetzelfde beeld**, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit **door de Geest van de Heere** bewerkt wordt. 2 Korinthe 3:18*

