



**STA OP
EN GA!**

ICHTUS
GEMEENTE



Zijn we Wakker of Verward?

Leer van de vijgenboom deze gelijkenis; wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is.

Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is voor de deur?

Matth. 24:32-34 HSV

Welke dingen?

U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.

7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.

10^E n dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.

11 En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.

12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.

Matth. 24:6-12 HSV





Als we deze twee teksten hebben gelezen, wat doet het dan met ons?

Worden we dan Wakker of raken we Verward? Door welke bril kijken we en wat zien we dan?

De Mens Centraal?

Moeten we de focus in deze tijd op onszelf en de toestand in de wereld richten? Om de problemen die er spelen op te lossen? Om de wereld te redden van de ondergang?

Of onze Heer Centraal?

Als het goed is dan is Hebr. 2:8-9 onze realiteit: Nu zien wij echter nog niet dat alle dingen aan Hem onderworpen zijn, maar wij zien Jezus!





Hou je Focus dus op Jezus en Hou Stand!

We moeten standhouden als gemeente, als lichaam, als christenen en doen wat onze opdracht is.

Matth. 24:13 HSV

Breng Verzoening

15 En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. 18 En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft.

19 God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.

20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.

2 Kor. 5:15/18-20 HSV





Geroepen om Impact te hebben!

We zijn geroepen om Impact te hebben op de wereld om ons heen, we zijn geroepen om God's verzoening te brengen en mensen weg te rukken voor de poorten van de hel!

Opdracht en Belofte

18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Matth. 28:18-20

Wedloop lopen met blik op Christus

God staat buiten de tijd maar wij hebben hier op aarde een tijd meegekregen, onze aardse levenstijd, net zoals alle andere mensen, sta op en gebruik die tijd en alles wat je gekregen hebt om mensen te bereiken om zich met God te laten verzoenen!

En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, 2 terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.

Hebr 12:1-2 HSV





Samenvatting

- Wees Wakker in Christus.
- Hou je Focus op Hem.
- Breng God's verzoening.
- Hou stand, wees vastberaden.
- Ga! Volbreng de opdracht.
- Volhardt met je ogen op Jezus.

Matth. 24:6-12/32-33

Hebr. 2:8-9

2 Kor. 5:15/18-20

Matth. 24:13

Matth. 28:19-20

Hebr. 12:1-2

