

ICHTUS
GEMEENTE

**ALS HET JE NIET
MEER RAAKT**

Het gevaar van
onverschilligheid



Holocaustmonument in Berlijn

Thema: Het is gebeurd en daarom kan het weer gebeuren.



De wereld is een gevaarlijke plek om te leven; niet vanwege de mensen die slecht zijn, maar vanwege de mensen die er niets aan doen.



**“THE WORLD IS A DANGEROUS
PLACE TO LIVE; NOT BECAUSE OF
THE PEOPLE WHO ARE EVIL, BUT
BECAUSE OF THE PEOPLE WHO
DON'T DO ANYTHING ABOUT IT.”**

—ALBERT EINSTEIN

Een onverschillige Kerk
een Gemeente in de stad Laodicea

Openbaring 3:15

Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! 16 Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal Ik u uitspuwen.



Onverschilligheid:

Het kan mij niets schelen, en het doet mij ook niets...

What is the difference between ignorance and indifference?

→ I don't know, I don't care!

Wat is het verschil tussen onwetendheid en onverschilligheid?

→ Geen idee, het kan me niets schelen.



Hoe kan je in deze wereld overleven als wij ons druk maken over alles wat er gebeurt?

- Twee groepen: De wereldverbeteraar en degene die onverschillig is?!
- Verschil of on-verschill-ig
- De vraag is: Kan jij een verschil maken?



Alles wat je doet – doet ertoe.

→ Mattheus 10:42

→ En wie een van deze geringe mensen **een beker koel water te drinken geeft** alleen omdat het een leerling van Mij is, Ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.'





Dominus Flevit
(Latijn: "De Heer weende")



Jezus daalde de Olijfberg af. Halverwege stopte Hij en keek op Jeruzalem.

Lukas 19:37-44

Toen Hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. 38 Ze riepen: 'Gezegend Hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!' 39 Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: 'Meester, berisp uw leerlingen.' 40 Maar Hij antwoordde: 'Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.'

Lukas 19:41-44

41 Toen Hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon Hij te huilen om de stad. 42 Hij zei: 'Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. 43 Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. 44 Ze zullen je met de grond gelijkmaken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.'

“In mijn eentje kan ik de wereld niet veranderen, maar ik kan wel een steen over het water werpen en vele rimpelingen veroorzaken.”



"I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples."
- Mother Teresa

Er zijn twee verkeerde houdingen tegenover onrecht:

- De ene houding is onverschilligheid (het doet me niets).
- De andere houding is in paniek raken en jezelf een Messias complex aanpraten

Beide houdingen zijn verkeerd!



*We worden niet onverschillig –
maar raken ook niet in paniek!*

→ Op het moment dat je begint
te geven, te helpen, te
bidden, ben je niet meer een
deel van het probleem, maar
van de oplossing!



Doorbreek de 'I don't care' mentaliteit

- Jij kunt wel degelijk een verschil maken!
- Laat je hart niet verharderen!
- Wees nooit onverschillig tegenover leed, tegenover armoede, tegenover verloren mensen!



De onverschillige Kerk Laodicea

*Jezus zei tegen hen: je bent niet koud en je bent niet warm.
Was je maar koud of warm!*

Behold, I stand at the
Door and knock

If anyone hears My
voice and opens the
door, I will come in
to him and will
dine with him

and he with Me

Revelation 3:20

Knowing-Jesus.com



Tegen dezelfde Kerk zegt Hij ook:

→ *Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.*

→ **Openbaring 3:20**

Een verdrietig gelijkenis van Jezus.

- Jezus zei: “Waarmee zal Ik deze generatie vergelijken? Ze lijkt op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: 17 “Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen, toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen.” (Mattheus 11:16,17)
- Laten wij niet deze generatie zijn, maar laten we met zijn allen de tijd van Gods ontferming herkennen!



ichtus
GEMEENTE

**ALS HET JE NIET
MEER RAAKT**

Het gevaar van
onverschilligheid

