

ICHTUS
GEMEENTE



**GEEN ANGST
GOED NIEUWS!**

Bethlehem



Nazareth



Van Nazareth naar Bethlehem

Van Nazareth naar Bethlehem



Het is een vierdaagse reis; Maria en Jozef zouden in vier dagen ongeveer 140 kilometer moeten afleggen, met een gemiddelde snelheid van 4,1 kilometer per uur gedurende ongeveer acht uur per dag.



Lukas 2:8-20



Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde.

9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken.

10 De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.

12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.'

Lukas 2:8-20



13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 14 'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.'

15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.'

16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd.

18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Romantisch
plaatje van een
herder met zijn
schapen.

In werkelijkheid
was het werk van
een herder heel
zwaar.





*Kom zo als je
bent naar
Jezus toe*

- Maria's eerste kraambezoek.
 - (Jozef beweerde dat hij van niets af wist)
- Herders kwamen direct van het veld
- Onaangekondigd en geen familie
- Niet gewassen, geen geschenken
- Alleen zichzelf...

Wat een Contrast:

Wijzen uit het Oosten

- Rijk, vermogend en geleerd.
- De reis was lang gepland.
- Ze kwamen voorbereid met cadeaus.
- Ze kwamen om te aanbidden.



Herders

- Arm.
- Ze hadden geen geschenken.
- Ze kwamen ongepland, onverwacht.
- Ze kwamen niet om te aanbidden!
- Pas toen ze weggingen lezen we dat ze God loofden.



DE VELDEN VAN EFRATHA

Het was een Stille Nacht op
24 december in het jaar Nul....

Lukas 2:9

Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken.

Wees niet bang

De Engel zei: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.'





*Bang voor wat
misschien kan
gebeuren:*

In de tachtiger jaren waren we bang voor:

- nucleaire oorlog tussen de Sovjet Unie en de VS
- atoomramp van een kernreactor
- ijstijd, zure regen, Smog,

De thema's zijn veranderd, de angst is gebleven!

- Angst voor een nieuwe pandemie, voor een nieuw coronavirus
- Angst voor aardopwarming, angst voor klimaatverandering
- Angst voor een economische crisis
- Angst voor oorlogen en terroristische aanslagen!



Jij hebt mijn toekomst gestolen



"You have stolen my dreams and my childhood with your empty words"

- Greta Thunberg to U.N. climate summit

- Deze angst is reëel
- Existentiële angst voor de toekomst

En toch is de kerstboodschap: Wees Niet Bang



Lukas 2:14

‘Eer aan God in de hoogste hemel en **vrede op aarde** voor de mensen die Hij liefheeft.’

*Angst is een
slechte
raadgever*

Angst valt ons
geestelijk,
mentaal en
lichamelijk aan!



Angst werkt verlammend

Geestelijk:

- God spreekt vaak door onze intuïtie en ons geweten!
- Angst beperkt het horen van Gods stem.
- De Bijbel zegt zo vaak: Wees niet bevreesd
- Onze focus moet weg van de dingen waarvan wij denken dat ze belangrijk zijn.
- De Engel zegt: De Redder is geboren!
- Wees niet bevreesd: kijk naar Jezus, de Redder!

Mentaal (psychisch):

- Angst belemmert ons om problemen op te lossen.
- Angst sluit het vermogen om helder te denken.
- Je komt in een tunnelvisie
- Je krijgt een beperkte zicht op het leven!

Lichamelijk:

- Angst verzwakt ons immuunsysteem, het kan hartproblemen veroorzaken en maag-darmproblemen.
- Het kan leiden tot versnelde veroudering en zelfs voortijdige sterfte.



Jezus zei: Wees niet bevreesd

- De Engel zei: Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen!
- Paulus zei: Wat zal ons van de liefde van God scheiden? NIETS!
- Wees niet bang voor 2024
- Wees niet bang voor de toekomst: Jezus is met jou



*For unto you is born this day
in the city of David a*
SAVIOR
which is
CHRIST
THE LORD.
Luke 2:11



JanThompson.com

**Wees niet bang, want
ik kom jullie goed
nieuws brengen!**

- Goed nieuws is het Griekse woord Evangelie
 - *Wees niet bang, want ik kom jullie het Evangelie brengen!*
- Het Evangelie is dat Jezus Christus de Verlosser is!
- De Engel legt uit: Vandaag is in de stad van David jullie Redder geboren. Hij is de Messias, de Heer!
 - *Hij is JULLIE Redder!*
 - *Hij is Redder, Messias en Heer!*

Superlative Titels!

- Verlosser, Messias, Heer
- Go'el, Messiach, Adonai (Hebreeuws)
- Soter, Christos, Kyrios (Grieks)
- Salvator, Christus, Dominus (Latijn)

*En... by the way,
de Redder, Messias,
Heer ligt in een
voederbak in een stal*

- Lukas 2:12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken is gewikkeld..... en in een voederbak ligt.'





Heavenly Host"

Michael Dudash

GLORY TO GOD

IN THE HIGHEST

AND ON EARTH PEACE, AMONG
MEN WITH WHOM HE IS PLEASED

LUKE 2:14

Knowing-Jesus.com

*Privé concert, alleen voor
de herders, op de velden
van Bethlehem Eyrata!*

‘Eer aan God in de hoogste
hemel en vrede op aarde voor
de mensen die Hij liefheeft.’

[Responding TO GOD]



*Laten we gaan
en kijken!*

‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’



There is no fear in love,
but perfect love
casts out fear.

1 John 4:18



*volmaakte liefde
sluit angst uit*

1 Johannes 4:18

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde niet tot volmaaktheid gekomen.



Lukas 2:20

De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Vergeet niet om God te loven en te prijzen om alles wat jij gehoord en gezien hebt

God loven en prijzen!

ICHTUS
GEMEENTE



**GEEN ANGST
GOED NIEUWS!**