

ICHTUS
GEMEENTE



Kom
dichterbij!



Jakobus 4:8 HTB

“Ga dichterbij God toe, dan komt God dichterbij jou. Was je handen, zondaars, jullie die op twee gedachten hinken, laat je hart zuiver voor God zijn.”

Bette Midler: From a distance...

From a distance, the world looks blue and green

And the snow-capped mountains white

From a distance, the ocean meets the stream

And the eagle takes to flight

God is watching us

God is watching us

God is watching us

From a distance

Is God ver weg?



I M M A N U E L

G O D W I T H U S



De kerstboodschap is dat God dichtbij kwam!

I M M A N U E L - G O D M E T O N S !

Jakobus 4:8

Het Boek vertaling

“Ga dichterbij God toe, dan komt God dichterbij jou. Was je handen, zondaars, jullie die op twee gedachten hinken, laat je hart zuiver voor God zijn.”

NBV21 vertaling

“Kom nader tot God, dan komt Hij nader tot u. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.”



God en mens in harmonie samen in het paradijs

Maar de mens zondigde

Er kwam afstand tussen God en mens

God riep: **"Adam, mens, waar ben je?"**

God ging op zoek



God riep Abraham

God beloofde Abraham een land en vele nakomelingen.

De Messias zou een afstammeling van Abraham zijn.

Abraham werd een vriend van God.

Er was weer toenadering tussen mens en God. Het was echter beperkt en tijdelijk.





God riep Mozes

Mozes was gevlucht nadat hij een Egyptenaar vermoord had!

In de woestijn zag hij een brandende dorenstruik.

God zei: Kom niet dichterbij!

Mozes mocht met God praten - van een afstand!

Koning Salomo bouwde een prachtige Tempel voor God!



God zou wonen te midden van Israël, in Jeruzalem het hart van het Beloofde Land.

Mensen mochten naar de tempel komen om God te ontmoeten!

Men mocht echter de tempel zelf niet betreden.

Alleen de hogepriester mocht 1 keer per jaar voor God verschijnen





Jakobus 4:8 HTB

“Ga dichterbij God toe, dan komt God dichterbij jou. Was je handen, zondaars, jullie die op twee gedachten hinken, laat je hart zuiver voor God zijn.”

Wat is het 'Zonde-probleem'?



Het is een kloof tussen God en mens

God had een verlossingsplan!

Jezus Christus heeft de kloof overbrugd!

Jezus nam de straf van de zonde op zich.

Hij stierf aan het kruis voor ons

Jezus is de weg naar God de Vader!





***Kom dichterbij!
Maar hoe dan?***

Geloof brengt je dicht bij God:

- Door geloof in Jezus worden de handen van de zondaar gewassen!
- Door geloof in Jezus krijg jij een zuiver hart!
- Door geloof in Jezus kan jij dicht bij God komen.

ICHTUS
GEMEENTE



Kom
dichterbij!