



Aan de slag!

ICHTUS
GEMEENTE

**DE GEESTELIJKE GAVEN,
DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST
CHARISMATA**

WE LEZEN OVER DE GEESTELIJKE GAVEN VOORAL IN ROMEINEN 12 EN 1 KORINTIËRS 12.



De Geestelijke Gaven worden Charismata genoemd. Dat betekent: Genadegaven
Het is niet een beloning, niet een teken van geestelijkheid, je hebt het niet verdiend.
Het is uit genade gegeven!



PAULUS ZEGT IN
1 KORINTIËRS 12:1
(HSV)

“WAT NU DE
GEESTELIJKE
GAVEN BETREFT,
BROEDERS, WIL IK
NIET DAT U
ONWETEND
BENT.”



BELANGRIJKE VRAGEN:

**WAT ZIJN DE GAVEN VAN DE
HEILIGE GEEST?**

WAAR ZIJN ZE VOOR?

HOE ONTVANG IK ZE?

**WELKE GAVE HEB IK
ONTVANGEN?**





1 KORINTIËRS 12:1-12

1 Over de gaven van de Geest, broeders en zusters, wil ik u het volgende zeggen.

2 Zoals u weet was u in de tijd dat u nog niet geloofde volledig in de ban van de afgoden, die taal noch teken geven. 3 Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan door toedoen van de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus,’ en niemand kan zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen van de Heilige Geest.

4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5 er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; 6 er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. 8 Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; 9 de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen; 10 en weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te beoordelen of een profetie van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om klanktaal uit te leggen.

11 Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals Hij wil.

12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.

DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST KUNNEN IN DRIEËN VERDEELD WORDEN:



- Geestelijke gaven
- Dienende gaven
- Uitingen van kracht



BELANGRIJKE VRAGEN:

**WAT ZIJN DE GAVEN VAN DE
HEILIGE GEEST?**

WAAR ZIJN ZE VOOR?

HOE ONTVANG IK ZE?

**WELKE GAVE HEB IK
ONTVANGEN?**



EENHEID IN DE VERSCHIEDENHEID



Iedereen is verschillend!

Iedereen heeft een gave ontvangen!

We hebben elkaar nodig!

Samen zijn we een lichaam!

De gaven vullen elkaar aan!



WAARVOOR?

(vers 7)

In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, **ten bate van de gemeente.**



WAT ZIJN DEZE GAVEN?



1 Korintiërs 12 noemt 9 gaven, die door drie verdeeld kunnen worden.



Vers 4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5 er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; 6 er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.

- **Geestelijke gaven**
- **Dienende taken**
- **Uitingen van bijzondere kracht**

DE 9 GAVEN VAN 1 KOR. DE “MANIFESTATIE” GAVEN



1. Wijsheid: verkondigen van wijsheid of een woord van wijsheid
2. Kennis: een woord van kennis, openbaring
3. Groot geloof
4. Gave van genezingen
5. Kracht om wonderen te doen
6. Profeteren
7. Onderscheiding wat wel en niet van de Geest afkomstig is
8. Klanktaal / tongentaal
9. Uitleg van klanktaal



VRUCHT VS. GAVEN

**Gaven van de Geest
Negenvoudig!**

“Wijsheid, kennis,
groot geloof,
genezen, wonderen
te doen, profeteren,
onderscheid,
tongentaal, uitleg
van klanktaal.”

**Vrucht van de Geest!
Negenvoudig!**

“De vrucht van de
Geest is liefde,
blijdschap, vrede,
lankmoedigheid,
goedertierenheid,
goedheid, geloof,
zachtmoedigheid,
matigheid.”

“FUNCTIONELE GAVEN”
DEZE GAVEN KUNT JE OMSCHRIJVEN ALS
BIJZONDERE VERMOGENS
ROMEINEN 12:6-9

1. Profetie
2. Dienen
3. Leraar
4. Bemoedigen
5. Geven
6. Leider
7. Gever van barmhartigheid

Romeinen 12:6

“We hebben verschillende gaven,
onderscheiden naar de genade die ons
geschonken is.”



HOE ONTVANG JE GEESTELIJKE GAVEN?

De gave komt met de
doop met de Heilige
Geest!



DE DOOP MET DE HEILIGE GEEST IS ALS DE
ZALVING VAN DE HEILIGE GEEST IN HET OT.

DE GEEST VAN GOD KWAM OP BEPAALDE
MENSEN (KONINGEN, PROFETEN, RECHTERS,
HANDWERKERS).

DAT WAS NIET VOOR WEDERGEBOORTE. HET
WAS HUN ROEPING! HET WAS OM EEN
OPDRACHT UIT TE VOEREN!



HEBBEN JULLIE
AL DE DOOP MET
DE HEILIGE
GEEST
ONTVANGEN?

Paulus vroeg een aantal mensen in Efeze: 'Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen?' Ze antwoordden: 'Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een Heilige Geest.'

(Handelingen 19:2)



HANDELINGEN 8:14-17



Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. 15 Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de Heilige Geest mochten ontvangen, 16 want deze was nog op niemand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. 17 Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op, en zo ontvingen ze de Heilige Geest.



TENSLOTTE

1 Korintiërs 14:1

Jaag de liefde na
en **richt u op de
gaven van de
Geest**, vooral op
die van de profetie.

Korintiërs 14:12

Streef er dan naar
uit te blinken in
**gaven die de
gemeente
opbouwen.**



Aan de slag!

ICHTUS
GEMEENTE